

België-Belgique
PB/PP
1050 Brussel 5
BC 9700

Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België

Kerkmozaïek

Nr. 06 | Juni 2005 |
27ste jaargang
verschijnt niet in augustus
P 408.654

Daar zit muziek in
Ds. Dick WURSTEN



Afgiftkantoor : 1050 Brussel 5
Verantw. uitgever en afzendadres :
G. Liagre, Marsveldstraat 5 - 1050 Brussel

Colofon



Verantwoordelijke uitgever

Dr. Guy Liagre

Redactieteam

Eefje van der Linden
Judith van Vooren
Bea Smetryns-Baetens
Dick Wursten
Ernst Veen

Redactieadres:

Marsveldstraat 5 - 1050 Brussel
tel.: +32-(0)2-511 44 71
fax.: +32-(0)2-511 28 90
E-mail: kerkmozaiek@vpkb.be

Web-site Internet:

<http://www.protestanet.be/VPKB>

Prijzen Kerkmozaïek

Individueel abonnement: Euro 10.50
Groepsabonnement: Euro 8.70
(vanaf minimum 5 exemplaren naar éénzelfde adres)
Steunabonnement: Euro 12.00

Storten kan op rekeningnummer 068-0715800-64 van de Verenigde Protestantse Kerk in België, Marsveldstraat 5, 1050 Brussel.

De redactie behoudt zich het recht voor om bepaalde artikels niet te publiceren, indien nodig in te korten en/of redactioneel te bewerken. Zij is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikels en slechts ten dele voor de stijl.

Organisaties en tijdschriften, niet behorend tot de VPKB, die artikelen uit het maandblad Kerkmozaïek geheel of gedeeltelijk wensen over te nemen of te bewerken, dienen dit schriftelijk aan te vragen op het redactieadres.

Sluitingsdatum volgende Kerkmozaïek : 15 juni 2005.

Uit de redactie geklapt...



Geestdrift staat aan alle begin. Zonder geestdrift kan niets beginnen. Geestdrift is de moter en de aandrijving van alle creativiteit. Van alle scheppingskracht. Wie aan het begin staat van iets nieuws, een schoolseizoen, een baan, het schrijven van een boek, het schilderen van een schilderij, aan het begin van een relatie, een vriendschap, het begin van een onderneming, een club, een vereniging, kan dat zonder geestdrift niet volhouden.

Pinksteren herinnert ons aan het vuur van "het begin der kerk", aan de geestdrift van de eerste christenen. En, zoals bij alle geestdrift, is ook in het geloof, steeds opnieuw weer de vraag en de bekommernis: hoe houden we, eenmaal op weg, de oorspronkelijke geestdrift levend? De apostel Paulus kende die bekommernis reeds. In zijn brief aan de Thessalonicenzen schrijft hij nadrukkelijk: "dooft de geest niet uit" (1Thess.5:19).

En dat is nodig. Want altijd weer, in onze wankele wereld, dreigt de ontmanteling en de slijtage van aanvankelijke geestdrift. Vuur moet in dit kwetsbare en beproefde bestaan door de tijden heen onderhouden worden, gevoed en aangewakkerd, anders dooft het uit. We moeten ons telkens weer opnieuw in herinnering brengen: waar kwam dat vuur van die eerste christenen vandaan? Waaruit putten zij de hoop, het geloof en de liefde? Deze "heilzame herhaling", dit opnieuw "in gedachten brengen" van het vuur dat ons "uit de hemel" gegeven is, kan in vele gestalten: door actuele verkondiging van het Woord, door gedachten en daden, door bezinning en gebed, door liederen en poëzie, door de muze en muziek en ja, hopelijk ook door het lezen van deze Kerkmozaïek.

ds. Ernst VEEN

Inhoud

<i>blz.</i>		<i>blz.</i>	
02	Colofon - Uit de redactie geklapt - Inhoud	09	Protestantse Solidariteit
03	De Genade wordt zichtbaar - Verloren voorwerpen	10	Ronse stelt zich voor
04	Daar zit muziek in	11	Nieuws uit de gemeenten Vilvoorde en Menen
05	Nieuws uit de synodale raad	12	Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid
06	Werkgroep relaties met het Jodendom	13	Interculturele dynamiek aan het VCGO
07	Volwassenenvormingswerk	14	Wijzigingen jaarboekje Nieuws van hier en daar
08	Op Vrije Voeten	15	Advertentie Nieuws van hier en daar
09	De Interreligieuze Dialoog Christendom-Islam	16	Protestantse Omroep



De Genade wordt zichtbaar

Wanneer mensen leven in de verwachting van een belangrijke gebeurtenis, dan wil het wel eens gebeuren dat de verwachting uitstijgt boven de realiteit van de gebeurtenis. Als het moment van verwachting dan eindelijk in vervulling gaat, ben je soms teleurgesteld, omdat de werkelijkheid minder is dan de verwachting.

Gods volk had lang uitgezien naar de komst van de Messias. De profeten hadden gesproken over zijn komst. Hoe langer de mensen moesten wachten, hoe meer hun beeld werd verworden van wat de komst van de Messias zou betekenen. De verwachting en de voorbereiding op de komst van de Messias waren onvoldoende om Gods volk daarop goed voor te bereiden. De menswording van God ging in betekenis uit boven wat de meeste mensen hadden gehoopt.

De eenvoudige maar wel diepzinnige woorden van Matteüs zijn niet echt in staat de betekenis van de eerste komst van Jezus tot uitdrukking te brengen. "Zie de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven hetgeen betekent: God met ons" (Matteüs 1:23). "God met ons". Wat zou dat kunnen betekenen? Voor mensen die leden onder de onderdrukking van een vreemde macht hield dat in dat men een machtige koning verwachtte om hen te bevrijden. Voor mensen die ziek waren hield het de komst in van iemand die hen zou genezen. Voor religieuze leiders hield het in dat zij een Messias verwachtten die hun politieke ambities zou vervullen.

De komst van de Messias is dan toch wel iets heel anders geworden. Maar desondanks is die komst van nog veel meer betekenis gebleken! De koning werd geboren in een stal.

Later in zijn leven zegt hij: "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld" (Johannes 18:36). Zij die verlichting van hun lichamelijke noden zochten, vonden in Hem de bevrijding van het kwaad. Toen de verwachting van de politieke leiders werd vernietigd, begonnen zij plannen te maken voor de vernietiging van Hem die van zichzelf zei dat hij "God met ons" is. In welk opzicht zijn wij vandaag verschillend? Zien we nog steeds uit naar een God die onze verwachtingen moet vervullen? Verwachten we de zegeningen van God, zonder dat we de ware aard van toewijding aan Jezus kennen? Terwijl we toch zeggen dat we hem dienen! De belofte van "God met ons" is vandaag net zo zeker als in de dagen van Maria, Jozef, de herders in het veld en de wijzen uit het Oosten. Toen Jezus deze aarde verliet, beloofde hij: "En Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld" (Matteüs 28:20).

Daarom is het van groot belang dat wij vandaag een goed begrip hebben van de zending van Jezus naar deze aarde.

Daarom is het ook van groot belang dat wij vandaag een goed begrip hebben van de zending van Jezus naar deze aarde. In hem wordt het karakter van God zichtbaar. God is een genadig God. In Jezus wordt die genade zichtbaar en tastbaar. Genade is een abstract begrip, dat geen menselijke eigenschappen heeft, maar toch zou je kunnen zeggen dat in Jezus de genade mens is geworden, als één van de eigenschappen van God die voor de mens het belangrijkste is.

ds. Gilbert SNAUWAERT

Synodevoorzitter aan het woord



Verloren voorwerpen

Ik werk soms laat door. In dat geval neem ik richting huis niet de trein, maar de metro. Telkens loop ik in de metrogang dan voorbij het bureau van de verloren voorwerpen. Honderden portefeuilles, paraplu's en sleutelbossen liggen er op hun eigenaar te wachten.

Een mens kan echter nog veel andere zaken verliezen die niemand bij de verloren voorwerpen afgeeft: zijn tijd, zijn hoofd en zelfs zijn geloof. Toch vreemd, onszelf te horen zeggen: "ik heb het geloof verloren", alsof het eergisteren in de metro geruisloos op de grond is gevallen. Je geloof verlies je niet zoals je sleutels verliest. Men verliest het eerder zoals men een taal verliest die men vroeger goed kende en nu niet meer. "Ik ben mijn Engels een beetje verloren..." Onnodig in de metro stellen op zoek te gaan... mijn Engels ben ik alleen kwijt geraakt doordat ik het nooit meer beoefen. Er zijn in het leven zaken die men verliest omdat men ze op de grond laat vallen. Er zijn er andere die men verliest omdat men ze gewoon laat sterven...

dr. Guy LLAGRE

Daar zit muziek in...

‘Waarom bouwen jullie zo’n duur orgel’, wordt me de laatste tijd wel eens gevraagd. Kun je dat geld niet beter besteden aan...? Goeie vraag. Enkele opmerkingen.

Dàt geld kun je in ieder geval niet anders dan zo besteden, want het komt uit geldstromen, die enkel voor dit soort projecten bestemd zijn. Zo komt 65% van de totale som uit een pot van de stad Antwerpen ter financiering van eenmalige uitzonderlijke uitgaven van een erkende ‘eredienst’. Waarom daar dan geen beroep op gedaan!? Protestanten moeten ook een beetje publiek voor de dag durven komen als ze officiële eredienst willen zijn. Zo is er ook geld voor andere doeleinden. Maar anders is niet hetzelfde als beter of slechter, anders is gewoon... anders. Afijn, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om me te verdedigen op dit punt, want daar gaat het niet om bij de orgelbouw.

Muziek raakt het hart

Wij bouwen een orgel om God beter met onze *zintuigen* te kunnen dienen. Ja, dat verbaast u misschien, maar een orgel is een *instrument*, dat helpt om het gebed te verdiepen door het zintuiglijker te maken (zingen is een vorm van bidden). Veel van wat we in de kerk doen, is zo abstract, zo rationeel, zo cerebraal. Wij zijn immers verstandige mensen, we zijn door de ‘Verlichting’ heen gegaan en we laten ons geen knollen voor citroenen verkopen. En een protestant heeft die aartsnuchterheid ook in zijn godsdienst en godsbeleving toegelaten. Er worden dan ook enorm veel dovemansgesprekken in onze kerken gevoerd, omdat we van *verstand* tot *verstand* met elkaar spreken en niet van *hart* tot *hart*.

Hetzelfde geldt voor ons gesprek met God. Ook dat is vaak vol woorden, mooie woorden, soms gepolijst tot en met, maar toch woor-

den. Waar is het hart? Waar zijn de zintuigen?

Liturgie is muzisch

‘Dankt, dankt nu allen God / met hart en mond en handen’ (gez. 44, Liedboek). Dat is concreet, plastisch: *hart, mond, handen*. Je ziet een mens voor je die zich tot God richt met heel z’n bestaan, inclusief lijf en leden, met al z’n zintuigen open. Welnu: om ons daarbij te helpen, heeft God ons de muziek gegeven; muziek in de breedst mogelijk zin van het woord: het *muzische* (met dank aan de UFGP voor de studiedag, waar dr. Anton Vernooij de hoorders bepaalde bij *de muzische taal van de liturgie*). Zo gauw ons spreken meer is dan netjes articuleren op eenzelfde toon begint de *muze* zich er mee te moeien. We zijn ons daar beter van bewust, kunnen we haar ook beter inzetten.

Muziek is geen afleiding

Volgens Hesiodus vereerden de Grieken 7 muzen (allen woonachtig op de Helicon) die als beschermvrouwen *poëzie* en *zang* (en van daaruit alle andere kunsten en wetenschappen) patroneerden. Dichters waren zangers (Homerus) en priesters. Zij riepen met hun ‘verdichte’ woorden uitgesproken op ‘verhoogde’ toon de goddelijke werkelijkheid op: *cantare* (zingen) is *incantare* (betoveren) en ‘poësis’ betekent schepping. Daarom dat er in de kerkgeschiedenis om de zoveel tijd gewaarschuwd wordt tegen de gevaren van ‘het muzische’ want het kan afleiden van de zaak waar het om gaat (Augustinus, Bernardus, Calvijn en onze beeldenstormers hadden het hierover, als ze het ergens over hadden). Maar waarom de rollen niet omgedraaid: in plaats van ‘aflei-

den van’ kan muziek ook ‘toeleidend’ zijn of misschien beter: ‘geleidend’ zijn voor het goddelijke Woord. Dit is trouwens ook de officiële visie van Calvijn (zie zijn woorden bij de edities van het Geneefse Psalter).

Muzische communicatie

Willen wij uitkomen boven netjes voorgelezen bijbelgedeelten, exegetisch correcte preken, stilistisch verzorgde gebeden en keurig gezongen liederen in onze erediensten dan zullen we weer moeten leren ‘muziek’ te maken in die echte zintuiglijke zin. Muziek is namelijk iets zeer stoffelijks, ja, echt waar: materie (van de stembanden in uw keel, tot het hout van de fluit en het koper van de snaar) wordt tot leven gebracht, begint te in trillen en dan begint ook de lucht waarvan wij leven in beweging te komen. En zo schept God ‘klanken in de keel’ (aldus Jaap Zijlstra in de cantate: *Een woord kan een geheim bewaren*, uitgevoerd bij de inhuldiging van ons orgel) die meer zijn dan verstaanbare of verstandige woorden, woorden die ‘opwellen uit ’s harten grond’ en bijna rechtstreeks communiceren met God, die spreken van hart tot hart. Zo *musicerend* (= muzisch communicerend) ervaar je dat het hart z’n redenen heeft die de rede niet kent (Pascal), maar die wel fundierend en doorslaggevend zijn voor een naar lichaam en ziel geleefd mensenleven. *Qui cantat bis orat*: Door je gebeden te zingen, wordt je gebed dubbel zo intens. Een goed muziekinstrument, in een middelgrote ruimte bijv. een echt orgel, helpt daarbij. Zeker weten, ik ben het al gewaargeworden.

ds. Dick WURSTEN

Nieuws uit de Synodale Raad

Bezoeken voorzitter

- Afgelopen maand kenmerkte zich door enkele kortere of langere afwezigheden (paasvakantie, Hemelvaart). De voorzitter bezocht, in het kader van (al dan niet bijzondere) kerkdiensten, echter de gemeenten van Wavre, Gent-Brabantdam (preekbeurt & intrede nieuwe voorganger), Brussel SOW en Luik (Lambert-le- Bègue).
- Hij gaf lezingen in Verviers (Laoureux), Farciennes (predikantenconvent), Brussel (Café Théologique) en enkele buitenkerkelijke groepen.
- Centraal stonden de afgelopen maand gesprekken met de kerkenraad van Luik (Lambert-le-Bègue) en de gemeente van Wavre (met gemeentemaaltijd). De voorzitter sterkte (samen met de oud-synodevoorzitter) de inwendige mens in aanwezigheid van leden van de Joodse Gemeenschap in Brussel, maar ook tijdens een Franstalig weekend voor predikantsechtparen en de Fancy-fair (met héérlijke taart!) in Anderlecht. Eén van de culturele hoogtepunten was het bezoek aan het schitterende concert van de *Chorale Protestante de Bruxelles* (een parel aan de culturele protestantse kroon!).
- Aan vergaderen was er tussen de dagdagelijkse beheersactiviteiten geen gebrek. Synodale raad, moderamen en centrale raad ARPEE zijn maandelijkse agendapunten. Er waren echter ook ontmoetingen met het Overlegorgaan van Christelijke Kerken, met de leden van de VPKB-vleugel van de gevangenis-aalmoezenierdienst, de Protestantse Radio en Televisie, de aalmoezenierdienst op de luchthaven, een aantal zusterkerken en meerdere coördinatoren.
- Tussendoor werden in verband met het overlijden van de paus in meerdere talen interviews voor radio en televisie gegeven. Twee bijgewoonde lezingen van het Fransta-

lige volwassenenvormingswerk over de overleden en de pas verkozen paus gaven heel wat stof tot nadenken. Tot slot vermelden we nog het oecumenisch afscheid in de Brusselsese kathedraal van deken van Schoubrouck. Als co-voorzitter van de ARPEE woonde hij de presentatie van een ministerieel rapport over de interculturele dialoog bij.

- De voorzitter werkt echter niet als solist. Ook de leden van de synodale raad vergezellen hem soms of leggen zelfstandig allerlei bezoeken af, zowel in binnen- als buitenland. De neerslag hiervan zal te vinden zijn in het verslag van de synodale raad op de komende synodevergadering.

Oud- predikanten

De synodale raad nam het initiatief om de emeritus-predikanten van onze Kerk eens bij elkaar te brengen. Van de 69 emeriti (waarvan een aantal in het buitenland) kwamen er 26 naar de Museumkerk voor een prettig weerzien, gevolgd door een ontspannen maaltijd. Tijdens een korte voorstellingsronde kreeg iedere oud-predikant de gelegenheid om te vertellen waar hij of zijn momenteel nog mee bezig is. Het bleek een groep vol dynamiek, die prompt vroeg om van deze ontmoetingsdag een jaarlijks agendapunt te maken. Dat is alvast genoteerd, want ook de vice-voorzitter en de voorzitter hebben ervan genoten!

Financiën

Op vraag van de synode werd aan alle gemeenten een nieuwe financiële enquête opgestuurd. Het gaat om een document, dat correct wil inventariseren hoe de bijdragen voor de centrale kas kunnen worden berekend. De voorzitter en de penningmeester dringen, met het oog op een efficiënt beleid, aan op een snelle en correcte invulling van de opge-

stuurde documenten maar *uiterlijk 15 juni 2005*.

Kerkmozaïek

Uit een analyse van de cijfers is gebleken dat Kerkmozaïek nieuwe abonnees goed kan gebruiken! Men zegge het voort, want een enthousiaste ploeg probeert iedere maand weer een goed en degelijk blad te produceren, dat nu al veraf staat van de voormalige gestencilde INFO-bladen. Mosaïque Franstalig heeft een lezersbereik dat ongeveer 8 keer groter is dan de Nederlandstalige tegenhanger. Geef eens een abonnement aan iemand cadeau!

Who is Who in Belgium?

De VPKB was er (weliswaar in andere gestalte) reeds bij ten tijde van de Belgische onafhankelijkheid. Bovendien werd 25 jaar geleden de VPKB een feit. Om dit jubileum 175-25 in de verf te zetten, plant de Protestantse Theologische Faculteit in oktober een bijzondere manifestatie tijdens dewelke het jongste oeuvre van prof. Dr. Em. H. Boudin, namelijk een "*Who is Who*" in het historisch protestantisme in België, wordt voorgesteld. Men notere dat eerder voorgestelde *datum van 10 juni* vervalft. We zullen u later inlichten over de nieuw gekozen datum.

Film ds. Leon Rocteur

Bij zijn afscheid werd over ds. Leon Rocteur (die 40 jaar predikant in Brussel was) een kortfilm gepresenteerd. Regisseur is Remy Hartzfeld, schrijver, regisseur en kerkenraadslid van de Museumkerk. Nu is er ook een langspeelfilm (45 minuten) over ds. Rocteur klaar. Hij zal worden vertoond op 4 juni aanstaande in de Museumkerk. Een uitzonderlijk en professioneel vervaardigd document!

Werkgroep Relaties met het Jodendom

Enkele berichten, maar eerst een verhaaltje

De klokkenmaker

Er was een klein geïsoleerd joods stadje ver van de grote wegen van het land. Men had er van alles en ieder handwerk werd uitgeoefend. Maar één beroep ontbrak: de klokkenmaker. Na verloop van tijd wist niemand meer hoe laat het was. Want geen enkele klok liep gelijk. Toen besloten de mensen om hun klokken maar gewoon te laten aflopen en niet meer op te winden. Het had geen zin meer. Maar er waren er ook die hun klokken bleven opwinden, ook al wisten ze dat ze niet de juiste tijd aanwezen. Op zekere dag ging de mare door het stadje: er is een klokkenmaker in de stad gekomen! Iedereen rende naar huis om zijn klok te halen en bij de klokkenmaker te brengen. Maar alleen de klokken, die al die jaren waren opgewonden, kon hij nog repareren. De anderen waren te verroest.

(Rabbi Ritsiu)

Op bezoek bij het Joods Consistorie

Op de synodevergadering 2004 werd aan de gemeenten en het vormingswerk de aanbeveling gedaan 'de joodse traditie te bestuderen en waar mogelijk persoonlijke contacten met joodse gelovigen te leggen' en zo meer toenadering en waardering voor elkaar te creëren. We wilden dit bij het Joods Consistorie ook persoonlijk toelichten en om hun hulp bij de concrete uitvoering vragen. Dat is ook gebeurd. Prof. Klener, de voorzitter en de secretaris, de heer Laub, ontvingen ons vriendelijk en wij hadden een heel goed gesprek. Zij vonden het een goed initiatief en zij zullen ons zeker helpen. Als een gemeente b.v.

geen Joodse mensen kent om uit te nodigen, dan willen zij graag een suggestie doen of iemand van hun Gemeenschap vragen. In de gemeente van Quaregnon is dit niet lang geleden gebeurd en is er een Joodse theoloog komen spreken in de kerkdienst. De mensen waren verrast en enthousiast.

Wat ons in dit gesprek toch nog eens scherp bewust werd, was dat deze meer persoonlijk getinte vriendschap van Christenen naar Joodse mensen toe, al zoveel langer een normale gang van zaken had mogen zijn.

Naschrift bij herdenking Wereldoorlog II

De oproep 'Nooit meer!' is niet voldoende om het beest van de barbaari, die ook een ieder van ons tracht te grijpen, te muilbanden. Sinds 1945 zijn er vele oorlogen gevoerd.

Daarom denk ik dat wij als mensen van de bijbel de plicht hebben te wijzen op één van de belangrijkste motieven voor de vernietiging van het Joodse volk: immers, met grote hartstocht en woede heeft Hitler woorden in deze trant gesproken: 'Wij moeten deze God van de woestijn, van de wet, van het geweten, vernietigen door dat volk van die wet en dat geweten uit te roeien'. Huiveringwekkende woorden! Zij raken allen, waar ook ter wereld, die uit dit bijbelse gebod trachten te leven, omdat dat juist leven gééft. Het Woord, 'gij zult uw naaste liefhebben als uzelf', behoort in ieder geval tot de kern van een levensbesef dat vandaag toch alle volkeren delen. Of men nu christen, jood, moslim of niet-gelovige is, niemand zal

hierop willen afdingen. Naar mijn besef is daarom de Belijdenis van Accra over het schandalig onevenwicht in de wereldeconomie een richtinggevend invulling van dit gebod, maar zeker geen gemakkelijke. Het gedenken van de Sjoa en de Wereldoorlog kan ons dan motiveren het beter te doen, zodat onze kinderen zich niet helemaal over ons hoeven te schamen.

Van harte aanbevolen

'Oude bron. Levend water. Spiritualiteit van de Joodse geloofstraditie', door Albert Guigui, opperrabijn van Brussel.

De redacteur voor godsdienstige aangelegenheden van het dagblad 'La libre Belgique', pater Deleclos, ligt aan de basis van dit boek. Hij wilde een brug slaan tussen de verschillende religieuze gemeenschappen, de muren van onwetendheid, van onbegrip slopen en op die manier de banden tussen joden en christenen versterken. Het boek is een bron van kennis voor de joodse traditie, maar tevens open voor de wereld en de actualiteit. De Joodse godsdienst is de moeder van alle christelijke godsdiensten en ook van de Islam. Daarom is het zo boeiend het te leren kennen. Aangezien dit boek voor een groot deel de vrucht is van gesprekken en toespraken, is de stijl erg leesbaar en toegankelijk.

ds. Peter JANSSEN

Volwassenenvormingswerk

Wellicht is het nu het moment van het jaar dat u nadenkt over de vorming in het najaar.

Het volwassenenvormingswerk wordt regelmatig gevraagd om toerustingsavonden aan te bieden rond bezoekwerk en gemeente-opbouw. Even interessant kan het zijn om een spreker uit te nodigen over bijvoorbeeld een thema. Wanneer er zo breed mogelijk reclame gemaakt wordt, kunnen mensen vanuit de regio en van allerlei gezindten deelnemen. Zo trekken we met de activiteit "Goede Machten" nog altijd door Vlaanderen.

Hieronder vindt u een paar nieuwe reeksen die in uw gemeente gegeven kan worden.

Voor informatie en inlichtingen kunt u terecht bij het vwerk (02 510 6162 of vwerk.vpkb@skynet.be).

Leerhuisreeks over Ezra en Nehemia (aantal avonden af te spreken in overleg) door **ds. Greet Heslinga**

Ezra/Nehemia geeft aanleiding om te spreken over identiteit, grenzen, het opbouwen van nieuwe gemeenschap. Gelegenheid om na te denken over kerk-zijn maar ook zeer actueel met betrekking tot onze multireligieuze samenleving.

Het accent ligt, op de contextuele lezing. Maar daarnaast is er ook aandacht voor de spirituele lezing.

Ezra en Nehemia zijn nogal onbekende bijbelboeken, ontstaan in een tijd waarin joden beroofd dreigden te worden van hun eigenheid. Het boek vertelt over de terugkeer van de ballingen uit Babylon naar Jeruzalem.

Ezra en Nehemia zijn twee sterke persoonlijkheden die hun kennis en ervaring willen ten dienste stellen van de wederopbouw van hun land Juda. Zij moeten het hoofd bieden aan politieke intriges, tegenkrachten van binnenuit en van buitenaf. Zeer actuele vragen komen aan de orde: de worsteling met de eigen identiteit. Hoe open mogen of moeten we zijn voor andere godsdiensten en afwijkende meningen? Hoe blijven wij staande en hoe bewaren wij wat wezenlijk bij ons hoort? Waar trekken we grenzen tussen 'ons' en 'de ander'?

Gandhi (3 avonden) door **ds. Jart Voortman**

De bedoeling van de avonden is door te dringen tot de originaliteit van Gandhi zonder van hem een heilige te maken. Gandhi's houding ten opzichte van het christendom, zijn houding ten aanzien van het gebruik van geweld zijn de hoofdthema's die ook nu nog actueel zijn.

Over Gandhi is er veel documentatie over zijn leven verschenen. Naast de film van David Attenborough komen op deze avonden ook teksten uit zijn autobiografie aan de orde. Deze laatste geven inzicht in Gandhi's spiritualiteit, zijn experimentele levensstijl. Enkele teksten zullen worden gelezen waar ook zelf een mening over gevormd kan worden.



Juni

Theologisch Seminarie 2005
Jeruzalem

Op Vrije Voeten



Op Vrije Voeten is een landelijke jeugddienst erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Haar profiel als landelijke jeugddienst en haar erkenning brengt een aantal verplichtingen ten aanzien van de betreffende overheid met zich mee die niet altijd door allen gekend zijn. Graag wilden wij u hieromtrent enige duidelijkheid verschaffen met onderstaande toelichting en deze toelichting koppelen aan de opmaak van onze beleidsnota.

Op 29 maart 2002 werd het 'decreet op het Vlaamse jeugdbeleid' bekrachtigd door de Vlaamse regering. Dit decreet is het juridische kader waarbinnen Op Vrije Voeten als landelijke jeugdorganisatie opereert. Het decreet legt vooreerst eisen op inzake erkenning door de overheid. Daarnaast legt ze ook eisen op inzake subsidieerbaarheid. Met dit decreet wil de Vlaamse regering bijdragen tot een grotere professionalisering van het jeugdwerk, anderzijds houden de eisen binnen het decreet ook een toenemende administratieve last in. Niettemin erkennen we als jeugdorganisatie de meerwaarde van een dergelijke professionalisering. Over welke concrete eisen gaat het hier?

Op Vrije Voeten onttrekt haar fondsen voor $\frac{3}{4}$ vanuit de Vlaamse Gemeenschap. Daarnaast kan zij voor $\frac{1}{4}$ hoofdzakelijk rekenen op de VPKB en op 'toevallige inkomsten'. Als tegenprestatie vraagt de overheid dat een gesubsidieerde jeugdorganisatie een **beleidsnota** schrijft,

die geldig is voor een periode van drie jaar. Voor deze beleidsnota dient men zich te baseren op een grootschalige bevraging (cfr. Infra). Vanuit deze bevraging worden strategische doelstellingen geformuleerd die concreet vorm krijgen door middel van activiteiten. Gezien de logische opbouw van een beleidsnota, kan verwacht worden dat deze activiteiten in de lijn liggen van de meningen en visies van de verschillende 'aandeelhouders' van Op Vrije Voeten, zijnde de lokale gemeenten, de jeugd, partnerorganisaties, jeugdwerkers... Met het schrijven van een dergelijke nota kan Op Vrije Voeten inspelen op de noden en verwachtingen die leven aan de basis en hierop een toekomst bouwen voor de jeugd en de jeugdwerking binnen de kerken. Aldus hopen we hiermee alvast het belang aan te geven van een bevraging voor zowel Op Vrije Voeten als voor de lokale gemeenten en haar jeugd.

Op basis van de beleidsnota wordt een subsidiebedrag toegekend en wordt een beheerscontract opgesteld waarin de overheid de minimale verplichtingen neerschrijft, te vervullen uiterlijk tegen het einde van de beheersovereenkomst. Teneinde opvolging te geven aan de uitvoering van de beheersovereenkomst dienen wij ook jaarlijks een **voortgangsrapport** te schrijven waarin we onze resultaten neerschrijven, zowel als onze vorderingen van de doelstellingen. De overheid vraagt daarnaast ook een uitvoerig **financieel verslag** (goedgekeurd door een bedrijfsrevisor) van het werkjaar, zowel als een begroting voor de duur van de overeenkomst (3 jaar).

Daarnaast worden ook kwantitatieve parameters vastgelegd. Om haar eigenheid als 'landelijke jeugdorganisatie' waar te maken dient Op

Vrije Voeten 6 modules van 1.250 deelnemersuren te realiseren. Per module dient zij een minimale provinciale spreiding te realiseren van 175 deelnemersuren in minimaal vier provincies. Hiermee willen we tegelijk ook een vaakgehoorde klacht als zou Op Vrije Voeten enkel rond Antwerpen actief zijn, ontkrachten. Een dergelijke beperkte reikwijdte zou indruisen tegen onze eigenheid, doelstelling en streven om alle VPKB-gemeenten te bereiken. Wij erkennen echter ten volle dat Op Vrije Voeten zeker de nodige inspanningen moet leveren om dit bereik uit te breiden. De totale administratieve last die bij ons bijzonder hoog ligt - gezien deze gelijk is voor iedereen, grote of kleine organisatie; voor kleine organisaties weegt deze natuurlijk zwaarder door - mag ons er niet van weerhouden alle mogelijke inspanningen te leveren om onze zichtbaarheid te verhogen! Niettemin dient gezegd dat wij soms ook botsen op de beperkingen van een presbyteriaal kerkmodel, op vooroordelen uit het verleden, wantrouwen inzake 'canoniciteit', die onze toegang tot de jeugd bemoeilijken. Wij willen met u, verantwoordelijken in de gemeenten en becommenten om de jeugd, de dialoog aangaan om deze zaken op te lossen. Wij komen dan ook graag bij u langs voor een gesprek indien u dat wenst.

Tegen de tijd van de publicatie van deze Kerkmozaïek zou u ook een bevraging ontvangen dienen te hebben voor onze beleidsnota. Wij hopen dat bovenstaande toelichting kan bijdragen tot het aantonen van het belang van deze bevraging. U kan tevens ook op de website: <http://users.telenet.be/ovv> een elektronische bevraging invullen.

Alex VERHEYDEN

De Interreligieuze Dialoog Christendom-Islam

De synodevergadering 2004 besloot om een “*werkgroep voor de betrekkingen met de Islam op te richten. Zij moedigt de gemeenten aan, de Islamitische traditie te bestuderen en waar mogelijk persoonlijke contacten met Islamitische gelovigen te leggen met het oog op een grotere bekendheid en waardering voor de Islamitische Gemeenschap in ons land*”. Deze beslissing was genomen door een overonderende meerderheid van de aanwezigen. En nu zijn wij zo ver! De synodale raad heeft deze beslissing laten omzetten in de praktijk en op 12 mei ll. hebben de leden zich rond de tafel gezet om eerst eens kennis te maken met elkaar.

Er waren predikanten en niet-predikanten, mensen met wetenschappelijke en/of terreinervaring en ook mensen die geen enkele ervaring hebben en gekomen zijn omdat zij het absoluut noodzakelijk vinden om een dialoog aan te vangen met andere religies en meer bepaald met de Islam en dit zonder zijn eigen identiteit te verliezen. Er werd ook vastgesteld dat in onze gemeenten heel weinig kennis is over de Islam in het algemeen en de situatie in België in het bijzonder, en dat indien wij een dialoog willen beginnen, hieraan geschaafd moet worden.

De werkgroep zal in de komende maanden vergaderen om al deze punten te beginnen uit te diepen. Op deze vergadering werd ook beslist om zoveel mogelijk de plaatselijke gemeenten informatie te verstrekken onder verschillende vormen (helpen bij eventuele voordrachten, lijsten van islamitische organisaties en personen, geschiedenis/theologie van de Islam, Islam in de praktijk, info in Kerkmozaïek,...). Er zal ook een soort inventaris gemaakt worden van wat zoal gedaan

wordt in de plaatselijke gemeenten die al een grote kennis vergaard hebben. De werkgroep zal ook contacten opbouwen met de officiële erkende islamitische instanties in ons land en instanties die reeds werken op het terrein van deze specifieke dialoog, zoals onze katholieke broeders, die op dit gebied al een grote voorsprong hebben. Zoals u ziet, heel wat werk voor de boeg!

De werkgroep is in haar beginstadium, zodoende is er nog heel wat plaats voor mensen met of zonder ervaring, maar die vooral bewust zijn dat deze dialoog noodzakelijk, niet alleen in ons land maar ook voor het Christendom. Wij hebben mensen nodig, die zich niet willen insluiten en die wensen anderen te bevrijden van de angst van het “onbekende”. Indien U hier iets voor voelt, kom dan mee met ons.

De eerstkomende vergadering zal plaatsvinden in Vilvoorde in de maand september (op het ogenblik van schrijven, staat nog niet vast op welke datum). De contactpersoon voor alles wat deze werkgroep betreft is:

William, Schiffer
24, rue des géraniums
B-7011 Ghlin
065/44.75.92 (van 07.00h – 16.00h)
william_schiffer@hotmail.com
william.schiffer@caramail.com

Meditteer eens over volgende tekst uit het Johannesevangelie 20:21
En Jezus zei wederom tot hen :
”Vrede zij U! Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend Ik U ook uit.”

William SCHIFFER

Protestantse Solidariteit

Uw NGO voor
ontwikkelingshulp

Tsunami

Einde maart 2005 hadden we reeds **meer dan 30.000 Euro ontvangen !!!** Hartelijk dank aan al onze donateurs. Na talrijke contacten hebben we gekozen om een actie te steunen in Sri Lanka, gevoerd door de Dienst voor Ontwikkeling van de Evangelische Alliantie (LEADS). De actie wordt gevoerd in het **district van Moratuwa**, ten zuiden van de hoofdstad Colombo en betreft het bouwen van voorlopige huizen, voorziening van drinkbaar water en constructie van toiletten. Dit alles met de hulp van de begunstigden ter plaatse. De voorlopige huizen zullen kunnen verplaatst worden naar definitieve terreinen, zodra daar nodige identificatie en wettelijk statuut voor zijn. Anderzijds hebben we een aanvraag ingediend voor een lening bij de Belgische Samenwerking voor de reconstructie van **een honderdtal vaste woningen** in het dorp **Seenimodara**, in het district van Hambatota in het zuiden van het eiland. We hebben eveneens een aanvraag voor financiering ingediend bij Consortium 12-12 om deel te nemen aan een rehabilitatie project in de omgeving van **Tamil Nadu**, in India.

Marsveldstraat 5
B-1050 Brussel
Tel. + 32 2 510.61.80
Fax + 32 2 510.61.81
e-mail
solidarite.protestante@skynet.be
Rekening 068-066 90 10-28
(Giften vanaf Euro 30 zijn fiscaal aftrekbaar)



Een gemeente stelt zich voor: Ronse

Een gemeente voorstellen in 600 woorden, hoe doe je dat? Ik zou u kunnen vertellen dat de gemeente haar 100-jarig bestaan voorbij is. Daarbij zou ik een lang historisch overzicht kunnen geven, maar dat doe ik niet. Als u iets wilt weten over het verleden van de protestantse gemeente van Ronse, dan verwijs ik u naar ons jubileumboekje. Wij leven in het heden op basis van het verleden, maar wel met het oog gericht op de toekomst. Ik wil u iets vertellen over hoe we momenteel bezig zijn in Ronse.

Speerpunt van ons gemeente-zijn is de eredienst op de dag des Heren. Deze wordt heel wisselend bezocht. Er is een vaste kern van vooral oudere bezoekers. Zij bezoeken de erediensten heel regelmatig, zo niet wekelijks. Dan is er een aantal jonge gezinnen. De meeste van hen zien we regelmatig, maar niet vaak. We zouden ze graag wat vaker zien en denken dan ook na over hoe we hen kunnen aantrekken en vasthouden. Wanneer er jonge gezinnen met kinderen zijn, geeft dit meteen een frisse indruk. De kinderen zijn dan met wat meer in de kerkdienst. Het is dus belangrijk om de kerkdiensten ook voor hen aantrekkelijk te laten zijn.

We zingen uit het Liedboek der Kerken, met iedere week twee psalmen (intrede- en antwoordpsalm), we lezen sinds kort met veel plezier uit de NBV. We volgen het gemeenschappelijk leesrooster, soms het oecumenisch leesrooster. De kerkdienst werkt met Kind op Zondag. We volgen de liturgie van het Dienstboek, een proeve. In dit alles kan de gemeente nog groeien, want door de 100 jaar heen is er gezon-

gen uit diverse bundels, een beetje afhankelijk van de predikant. Omdat men graag eens een modern kerklied zingt en met het oog op de jongere mensen hebben we naast het liedboek de Evangelische Liedbundel aangeschaft. Dit is een bundel die door het Evangelisch Werkverband binnen de PKN is uitgegeven. Hierin staan J. de Heer, Opwekking, Taize en nog veel meer liederen. Geordend naar kerkelijk jaar en thema.

De gemeente in Ronse was 100 jaar geleden noodgedwongen zeer missionair ingesteld. Door haar eerste voorganger, Desiré Leterme, werd rond de vorige eeuwwisseling intensief gecolporteerd. Mensen werden uitgenodigd tot het evangelie. In het heden zoeken we naar vormen en mogelijkheden om dat uitnodigende karakter weer wat meer gestalte te geven. Belangrijk daarin is voor ons de oecumene. We merken dat we samen met het dekenaat het evangelie de samenleving in krijgen. Dat is heel bijzonder.

We zoeken naar geloofsgroei en verdieping. De gevestigde gemeenteleden vragen momenteel niet om voortgezette catechese of om gebedsmomenten. Zodoende wordt die energie gericht op introductie-catechese en belijdeniscatechese, waar we ook uit oude protestantse

bronnen zoals b.v. de Heidelbergse Catechismus en de Confessio Belgica putten. Dit wordt met veel enthousiasme gevolgd en gegeven.

Wij kunnen ons in Ronse niet de luxe permitteren om slechts in stand te houden wat er (nog) is. Of om te zwelgen in het verleden. We hebben een rijke geschiedenis met plussen en minnen. We hebben een archief om u tegen te zeggen. We vormen een fijne gemeenschap. Maar om te voorkomen dat de laatste geus de deur achter zich dicht zal trekken, moeten we in het offensief. Hoe? Waarmee? Het protestantisme ontstond door de herontdekking van het Woord Gods, het evangelie van bevrijding. Daardoor werd Christus opnieuw zichtbaar in de toenmalige duisternis. Als het de waarheid is die ons vrijmaakt, dan zullen we ons met die waarheid moeten bezighouden.

Hoe kunnen wij in Ronse het licht van het evangelie doen stralen? Door eerst te beseffen wat dat voor onszelf inhoudt. Hoe kunnen wij heil en zegen ontvangen en doorgeven? Alleszins in grote afhankelijkheid van God. Hij is het die het huis moet bouwen, anders zwoegen we tevergeefs.

*Iwan DE GRAAF,
Student-Opdrachtbouder.
Ronse.*

Vilvoorde

Bijbelvertaler William Tyndale sterft in Vilvoorde, een museum en een boek getuigen van zijn leven

Gevormd en opgeleid aan de universiteiten van Oxford en Cambridge heeft William Tyndale, priester uit Wales, een schitterende loopbaan voor zich. Zowel kerkelijke als wereldlijke gezagsdragers zijn geneigd om hem in hun "binnenste kring" op te nemen.

Zijn leven neemt een andere wending wanneer - naast vele anderen - ook hij moet vaststellen dat er een gapende kloof is ontstaan tussen de praal en pracht van de Kerk en de hedonistische levenswijze van prelaten enerzijds en de eenvoud gepredikt in de Bijbel anderzijds; het volk moet de Bijbel kunnen lezen en daarom vertaalt hij het Oude en het Nieuwe Testament in zijn moedertaal. Tijdens een bijeenkomst met hoge kerkelijke leiders verklaart hij: "Als God mijn leven spaart, zal ik ervoor zorgen dat een jongen aan de ploeg meer weet over de Bijbel dan U."

Tyndale heeft daarmee zijn dooivonnissen getekend. Nu volgt een periode van stresserende vertaalarbeit afgewisseld met momenten van onzekerheid en angst om aangehouden te worden.

Uiteindelijk wordt hij verraden en in Antwerpen gearresteerd. Zeventien maanden zit hij opgesloten in het Kasteel van Vilvoorde. Herhaalde pogingen om zijn vrijlating te bewerkstelligen mogen niet baten. Op 6 oktober 1536 sterft hij op de brandstapel.

Het enige museum dat Vilvoorde rijk is, gaat precies over deze mens, die zijn leven volledig wijdde aan de ontvoogding en de emancipatie van de kleine man. In heel Europa waaide deze frisse wind, ook in Vilvoorde dus, waar William Tyndale, in gevangenschap, doorwerkte aan zijn vertaalwerk. Een bezoekje aan het museum geeft u de gelegenheid iets meer te ontdekken van deze bijzondere tijd in de geschiedenis.

Vilvoordenaar Robert Camphyn, vertelde het complete levensverhaal van William Tyndale in een adembenemend boek dat nu opnieuw is uitgegeven. Het draagt eenvoudig de naam "William Tyndale" en is aan 15 Euro verkrijgbaar bij het William Tyndale Museum, dat geopend is iedere woensdag van 10-12u. en op zondagmorgen vanaf 11.15u. (Lange Molensstraat 58, 1800 Vilvoorde).

Tevens is het boek te verkrijgen bij boekhandel De Plukvogel, (Mechelsteeweg 9, 1800 Vilvoorde).

Voor meer informatie over museum en boek kunt u terecht bij ds. J. van Vooren op het nummer 02/251.39.45

Menen

100-jarig bestaan 18 en 19 juni a.s.

Op zaterdag 18 en zondag 19 juni zal het 100-jarig bestaan worden gevierd van de Protestantse Kerk in Menen. Een bijzonder kroonjaar en daar staan we dan ook op een feestelijke manier bij stil. We vieren met elkaar dat de gemeente in 1905 is opgestart door ds. J.B. Krahé.

Er zullen een aantal festiviteiten plaatsvinden, en die zullen bestaan uit de volgende onderdelen:

18 juni

16.00u. - Opening jubileum met een academische lezing door dr. Guy Liagre, synodevoorzitter en oud-predikant van de gemeente van Menen. Het onderwerp van de lezing zal zijn: *"De protestantse gemeente in Menen van de Reformatietijd tot heden"*

16.45u. - Opening van een fototentoonstelling die de geschiedenis van de Protestantse Kerk Menen in beeld brengt, door mevr. Christine Depoortere, schepen van Cultuur e.a. van de stad Menen

17.00u. - Receptie

19 juni

10.00u. - Feestelijke kerkdienst

De fototentoonstelling in de kerk zal de hele week te zien blijven voor allen die haar willen zien.

Een ieder is van harte welkom om het jubileum met ons mee te vieren!

Universitaire Faculteit voor de Protestantse Godgeleerdheid



Bachelor / master

De Faculteit biedt haar cursussen vanaf september 2005 geheel volgens de Bologna-richtlijnen aan: het basispakket bestaat uit drie bachelorjaren. Dat is een volwaardige studie waarmee de afgestudeerde student zich op de arbeidsmarkt kan begeven (hij/zij kan b.v. kerkelijk werker worden of godsdienstlerer(a)r(es)). Het meest voor de hand liggend is om de studie voort te zetten en de masterfase te doorlopen. Dat diploma geeft de student de bevoegdheid om voorganger/predikant in de VPKB te worden. Daarnaast komen er andere afstudeerrichtingen:

- *Master in de godgeleerdheid* (deze studie is gericht op de wetenschapsbeoefening in één van de theologische disciplines)

- *Master godgeleerdheid en Europese studies* (het hoofdvak is ethiek, de focus is gericht op Europese studies)

- *Master godgeleerdheid en geestelijke verzorging* (hoofdvak naar keuze en beroepsgerichte vorming geestelijke verzorging in instellingen)

- *Master godsdienstwetenschappen* (hoofdvakstudie naar keuze en beroepsgerichte vorming in godsdienstonderwijs en educatie).

Studie theologie

Hoewel het nieuwe academische jaar pas in september 2005 aanvangt, kan de aspirant-student zich in de komende maanden alvast oriënteren. De decaan (dr. Jürjen Wiersma, tel. 02-527.47.23) is steeds beschikbaar voor een gesprek op de Faculteit of voor algemene informatie. De studie theologie volgens de Bama-structuur is boeiend en de eerste ervaringen zowel van de docent als de student zijn uitermate positief. Een voorbeeld van de studievernieuwing dat het vermelden waard is: het 1ste semester biedt de studenten 2 nieuwe modules: een geïntegreerd project over de wereld van de bijbel (9 studiepunten) en een project studie- en onderzoeksvaardigheden (3 studiepunten). Vaste ingrediënten in het eerste Bachelorjaar zijn de bijbelse talen, vroege kerkgeschiedenis en het begin van de reformatie, ethiek, diaconaal en pastoraal handelen.

- *De koran verstaan* (Uitgeverij Kok, Kampen 1986)

- *Islam verhalendernijs* (Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam 2001)

- *Gelukkig in de Akbarstraat. De islam verstaan* (Uitgeverij Ten Have, Kampen 2004)

Nadere mededelingen volgen.

Promotie

Op 23 mei promoveerde Doris Lambers-Petry aan de UFGP op een proefschrift over de betekenis van de familie van Jezus in de vroege kerk. Zij schreef dit o.l.v. prof. dr. Peter Tomson, in het Duits, onder de titel: *Die Verwandten Jesu und ihre Bedeutung im frühen Christentum*. Bij de promotie maakte ook prof. dr. Folker Siegert, hoogleeraar te Münster en directeur van het Institutum Judaicum Delitzschianum, deel uit van de jury. In haar proefschrift onderzoekt D.Lambers hoe over de familieleden van Jezus gesproken wordt, achtereenvolgens in de evangeliën en andere gedeelten van het N.T., in buiten-bijbelse bronnen en bij de Kerkvaders. Een belangrijk aspect is de afstamming van David, die in de overlevering van deze familie bewaard bleef. Opvallend is verder de legendarische betekenis die Jezus' oudste broer, Jakobus, vanaf het begin kreeg en behield, ook in marginale en sektarische groeperingen. Een belangrijke vraag is, waarom het duidelijke belang dat Jezus' familieleden in de vroegste Kerk hadden in later tijden, wegebt en praktisch verdwijnt.

Dr. Lambers-Petry is lerares protestantse godsdienst aan een Europese School in Brussel en verbonden als docente aan de UFGP.

Contact

De eigen website is te vinden op <http://protestafac.ac.be>.

Het emailadres is info@protestafac.ac.be.

UNIVERSITAIRE FACULTEIT VOOR
PROTESTANTSE GODGELEERD-
HEID

Secretariaat: mevrouw Anne Joué

Bollandistenstraat 40

B-1040 BRUSSEL

(bij metrohalte Merode, Montgomery
of Thieffry + 5 min. te voet)

Tel.: 02-735.67.46

Fax.: 02-735.47.31

e-mail ufpg@vpkb.be

Islam

In het kader van de traditionele publiekslezingen houdt Prof. dr. Anton Wessels (emeritus hoogleraar godsdienstwetenschap aan de Vrije Universiteit te Amsterdam) in het nieuwe academische jaar drie lezingen op woensdagmiddag, en wel op 12, 19 en 26 oktober. Wessels kent de wereld van de islam van binnen-uit. Hij doceerde aan de universiteit van Beiroet (Libanon) en schreef verschillende boeken over zijn vakgebied, zoals

Interculturele dynamiek aan het VCGO

“Ik volg de VCGO-cursus nu gedurende één jaar en ik ben aangenaam verrast door de vakken en de organisatie. Ik ben echt zeer gemotiveerd om de cursus af te maken. Sinds enige maanden doe ik ook een interim in het protestants godsdienstonderwijs. Er hangt een aangename sfeer tijdens de lessen en het contact met de lectoren gebeurt op vertrouwelijke voet. De variëteit in kerkelijke overtuigingen is zeer groot. Dit zorgt voor de nodige discussies, maar is tegelijkertijd aangenaam en leerrijk.” (Deborah Baetens.)

“Dit was mijn eerste jaar dat ik de opleiding van het VCGO volgde. Ik ben er mee begonnen, omdat ik graag in het onderwijs wilde lesgeven. Ik verwachtte dat de opleiding dan ook sterk onderwijsgericht zou zijn. Maar ondertussen heb ik ervaren dat deze opleiding mij veel meer te bieden heeft. Na dit eerste jaar ben ik enorm blij dat ik ervoor gekozen heb. Het heeft mij getoond wat ik echt wil doen. Ook in de groep studenten leer je steeds nieuwe zaken.” (Mieke Menu)

Aan het woord twee jonge mensen, die beiden eerstejaarsstudent zijn aan het VormingsCentrum voor Geloof en Opvoeding (VCGO).

Deze opleiding begon dit jaar aan haar 11^{de} cyclus. 15 studenten schreven zich in. Zoals u heeft kunnen lezen, komen de studenten uit verschillende kerkelijke achtergrond. Maar dit is niet het enige: ook hun leeftijd, voorafgaande studies, werk en interesses zijn zeer uiteenlopend.

Ook het onderwijsaanbod is hierop afgesteld. Naast een basispakket (algemene vakken en theologie) zijn er twee hoofdrichtingen. De meeste studenten volgen de didactisch-pedagogische richting, met het oog op lesgeven in het protestants godsdienstonderwijs. Een drietal heeft gekozen voor de pastorale richting, omdat ze in hun kerk nu reeds of in de toekomst bepaalde taken op zich wensen te nemen. Sommige studenten volgen alle modules, anderen slechts enkele uit interesse of volgens hun mogelijkheden of agenda.

Gedachtewisselingen in de groep

vinden veelvuldig plaats en het is een geweldige uitdaging voor de lectoren om hier op in te spelen tijdens hun lessen. Het groepsgebeuren op zich is al een leerproces. Mensen van verschillende achtergrond en met verschillende verwachtingen leren hier met elkaar omgaan. Uiteraard botst het dan ook wel eens een keertje of levert het wrijvingen op. Maar achteraf gezien blijken de ‘levenslessen’ vaak even belangrijk als de inhoud van de onderwezen vakken. Voor iedereen die op scholen en in kerken actief is en dus in aanraking komt met jongeren uit verschillende culturen en tradities blijkt ook dit aspect van de opleiding een goede ‘leerschool’. We nodigen ook ieder cursusjaar vertegenwoordigers van de verschillende levensbeschouwingen uit om over hun geloof of overtuigingen te komen vertellen.

De cursus duurt op zich 3 jaar en is in september 2004 gestart, maar ieder jaar kun je ook inschrijven om modules te volgen, los van het geheel. Gewoon uit interesse of om wat bij te schaven, of om vast wat vooruit te werken met het oog op de nieuwe cursus 2007. Het volgende cursusjaar kun je bijvoor-

beeld nog instappen voor de cursussen Ethiek (met dr. Wiersma) en en Geloofsleer (met dr. Van der Borgh).

*Voor meer informatie of een brochure met een overzicht van de modules:
Tania Rutten, G. De Ceuninckstraat 65,
2800 Mechelen, rutten@pandora.be*

Synode Schotland

De voorzitter nam van 20 tot 29 mei jl. deel aan de synode van de Church of Scotland, met wie de VPKB (ook via het lidmaatschap van de Schotse kerk in de VPKB) goede banden onderhoudt.



Wijzigingen jaarboekje

p. 22 - DE PANNE

Postcode : 8660 De Panne
Kerkdienst om 10.30u.

p. 25 - ANTWERPEN L.O.

Dhr. C. Melis :
telefoonnummer : 03/239.36.52

p. 25 - ANTWERPEN-ZUID

Consulent :
Ds. G. Buunk : 015/43.43.34
GSM-nummer schrappen.

p. 26 - MECHELEN-ZUID

Ds. G. Buunk : 015/43.43.34
GSM-nummer schrappen.

p. 28 - PREDIKANTENLIJST

Toevoegen :
ds. FLACHON Laurence
F 72-04-05

p. 36 - EMERITAAT

Ds. Hugo Van de Walle
Residentie "Berkenhof"
Daverlostraat 170 Flat 112
8310 Brugge-Assebroek
GSM-nummer : 0473/94.19.70

p. 66 - AALMOEZENIER-
DIENST ZIEKENINRICHTINGEN

- Coördinator beide districten ABL en OWVI : Mevr. P. Schipper (M. de Kruif vervalt dus als coördinator OWVI)
- Regio Antwerpen :
mevr. J. Gijsbers
mevr. P. Schipper
mevr. R. Van Belzen

p. 85 - Blokland Johan (Antwerpen) : johan@blokland.be

p. 88 - Schippers Marc :
biss.antwerp@biss.org.uk

Nieuws van hier en daar

Diaconaal Jaar

Ben je tussen de 18 en 25 jaar ? Wil je nog een jaar wachten vooraleer je aan je hogere studies begint ? Wil je ervaringen opdoen op de arbeidsmarkt ? Wil je een ander land zien ? Wil je het ouderlijke nest verlaten ?

Spreken je deze ideeën aan en ben je bereid om een jaar als vrijwilliger te werken, dan hebben we een aantal mogelijkheden in petto voor jou!

Als het werk je niet afschrikt en je wil graag deel uitmaken van een team, dan kunnen we een project voor jou vinden in een Europees land (van Noorwegen tot Italië, van Engeland tot Hongarije).

Je inschrijven voor een Diaconaal Jaar, daar zijn geen kosten aan verbonden : geen inschrijvingskosten, geen reis- of verblijfskosten.

Wens je meer informatie, contacteer dan Diane Dumont-Cunningham (071/34.47.90 of 02/510.61.61) dianedumont@skynet.be

Protestants godsdienstonderwijs



Wat u zeker moet weten !

De lessen staan open voor alle kinderen. In elke stedelijke, gemeentelijke en provinciale school en in elke school van het gemeenschaps- onderwijs kan

je protestants godsdienstonderwijs aanvragen, zelfs voor één leerling. Aarzel dus niet ! U ontvangt een keuzeformulier bij inschrijving. Wees op tijd ! Uw schriftelijke aanvraag of wijziging van keuze moet ten laatste acht kalenderdagen na 1 september of na datum van inschrijving bij de directie van de school worden ingediend !

Meer informatie : Bureau Protestants Godsdienstonderwijs, Marsveldstraat 5 1050 Brussel. Tel. 02/511.90.83 pgo@arpee.be www.pgo-site.be

Museum over Reformatie in Genève geopend

In Genève is een nieuw Reformatiemuseum geopend. Het "Musée International de la Réforme" is gevestigd in Maison Mallet, een voormalig klooster aan de rue du Cloître. Initiatiefnemer voor het museum is onder meer de Wereldraad van Kerken, die zijn hoofdkantoor in Genève heeft. Het museum beoogt de verschillende aspecten van de Reformatie op eigentijdse wijze over het voetlicht te halen. In totaal worden zo'n 4000 objecten tentoongesteld. Bezoekers krijgen via een elektronische audiogids in het Frans, Duits of Engels informatie aangereikt over de achtergrond en betekenis van tentoongestelde objecten.

Namens de VPKB was bij de inhuldiging van dit museum de Franstalige vice-voorzitter Eric DELBEAUVÉ aanwezig.



Advertentie

Docent protestantse godsdienst gezocht

In verband met het vertrek van de huidige docente protestants godsdienstonderwijs aan de lagere school van de Europese School in Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel) is de "Raad voor het Protestants Godsdienstonderwijs op de Europese Scholen te Brussel" op zoek naar:

een docent protestants godsdienstonderwijs voor de lagere school (m/v)

Het betreft een aanstelling van 4 uur, verdeeld over 2 dagen per week in de Nederlandstalige sectie per september 2005.

Inlichtingen in te winnen bij:

Dhr. Christiaan de Beaufort: 02-653.84.18 de.beaufort@skynet.be

Dhr. Gerco van der Linden : 02-784.38.05 vdLindengerco@tiscali.be

Schriftelijke sollicitaties (inclusief CV) kunnen tot uiterlijk maandag 20 juni 2005 gericht worden aan:

Sollicitatiecommissie docent godsdienstonderwijs Europese School Woluwe

p.a. De heer Gerco van der Linden

3 Gravenveld 4 - B-1933 Sterrebeek



Duits-Belgische Contactdagen

**7 tot 9 september 2005
Friedewald**

De bijeenkomst van de Duits-Belgische Contactdagen (bekend als Broederraad) vindt van woensdag 7 september tot zaterdag 10 september 2005 plaats in de evangelische sociale academie Schloss Friedewald (Westervald).

Wij verzoeken u, deze dagen in uw agenda op te nemen. Wij hopen dat ook u aan onze samenkomst in september zult deelnemen. Zoals we gezamenlijk afspraken, luidt het thema : **De kerk en de sociale uitdagingen van onze tijd.**

Met de vaste voorbereidingskring zijn we bezig, alles op punt te zetten. De uitnodiging met het exacte programma hebt u ondertussen ontvangen.

*Dr. G. Liagre
Ds. W. B. Douwes
mevr. J. Douwes-Gijsbers
ds. A.R. Beukenhorst*

*Voor inlichtingen :
tel/fax 053/68.46.03*



Grote Witte Tent
Kerk- en Recreatiewerk

Nieuws van hier en daar

De vereniging 'Grote Witte Tent vzw' staat ieder jaar 4 weken lang met een tent in Dillingen Luxemburg en heeft als doel:

evangeliserend en recreërend werken onder vakantiegangers in Luxemburg, met als grondslag de bijbel, het onfeilbaar woord van God.



In 2005 staat de Grote Witte Tent voor de 42e keer in Dillingen, Luxemburg, van zaterdag 9 juli 2005 t/m zondag 7 augustus 2005.

Advertentie

Predikant (m/v) gezocht

U bent predikant. U bent een (m/v) of echtpaar, u heeft een warme persoonlijkheid, u bent creatief, u kan stimuleren, u staat open voor onze gemeente. U bent bereid zich voor 100% in te zetten voor een voltijdse baan vanaf 1 september 2005.

Dan zijn wij op zoek naar u.

Wij zijn de Protestants Evangelische kerk in Aalst, behorend tot de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB). Wij zijn een open, multiculturele gemeenschap. Wij zijn traditioneel, maar zeker niet ouderwets.

Wij verwachten uw sollicitatie, voorzien van CV, uiterlijk 30 juni 2005. Richt dit aan de voorzitter van de beroepingscommissie, die u verdere informatie zal toesturen.

Ds. G. Snauwaert Zandpoortvest 35/1 B 2800 Mechelen België

Voor inlichtingen kunt u bellen : 0032/15.55.59.55 of mail naar

gilbert.snauwaert@pandora.be

Ik help een kind



Dit is de naam van het studiefonds van de Coördinatie Kerk en Wereld. Daaruit ontvangen jongeren van de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda financiële steun voor hun secundaire studies. Vele donateurs geven al jaren trouw. Met nieuwe donateurs zijn we erg blij. En met elke eenmalige gift! Giften kunt u storten op rek.nr. 125.9302045.30 van Protestantse Solidariteit o.v.v. 'Ik help een kind' (fiscaal attest vanaf 30 Euro).

Contactpersoon: Jean Lenders - tel. 03-666.24.99

ikhelpeenkind@hotmail.com

Protestantse Radio- & TV-uitzendingen

Programma-Informatie juni 2005

Radio:

telkens op de 2de en 4de woensdag van de maand op VRT/Radio 1 om 19.12 uur

08 juni	Radiopastoraat <i>Frank MARIVOET</i>
22 juni	Het lijkt wel een parabel <i>Frank MARIVOET</i>

Contact: Frank Marivoet, C. Meunierstraat 85/0002, 3000 Leuven

Web-Site: <http://www.vpkb.be/pro>

Foto's op de voorpagina van links naar rechts en van boven naar beneden :

- William-Tyndale Silo (Vilvoorde)
- William-Tyndale Silo (Vilvoorde)
- Antwerpen-Oost
- Brugge
- Mechelen-Zuid
- Gent-Rabot
- Horebeke
- AKV 2004 (Baudour)
- SOW Brussel
- Antwerpen-Noord